

Geen club als Feyenoord



Er is geen club als Feyenoord
Ik heb het nooit gehoord
In oost of west, in zuid of noord
Geen club als Feyenoord

Bij alle mooie dingen die ik zag
Bij ieder die ik tegenkwam
Dacht ik altijd mag ik weer
Terug naar Rotterdam!

Geen berg zo hoog
Geen oceaan zo diep als dat gevoel
En geloof me dat zal ook nooit overgaan
Hand in hand voor 't leven
Je zal zien wat ik bedoel
Als we weer op de Coolsingel staan

Er is geen club als Feyenoord
Ik heb het nooit gehoord
In oost of west, in zuid of noord
Geen club als Feyenoord

Geen liefde die me zo
Wreed en diep verdriet kan doen
En ik die altijd weer te veel verwacht
Maar hoe groot ook het verlies
Hoor, daar zingt het legioen
De blues is echt voor deze club bedacht

Er is geen club als Feyenoord
Ik heb het nooit gehoord
In oost of west, in zuid of noord
Geen club als Feyenoord

Bij alle mooie dingen die ik zag
Bij ieder die ik tegenkwam
Dacht ik altijd mag ik weer
Terug naar Rotterdam

Hand in hand voor het leven
Hart voor het legioen
Hand in hand voor Feyenoord
Je bent mijn kampioen